

ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ - ΛΑΡΙΣΑΣ
Όργανο του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου
Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ

ΕΤΟΣ 13ο - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 60 - ΕΔΡΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ - ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 30 - ΕΚΔΟΣΗ: ΝΟΕΜΒΡΗ - ΔΕΚΕΜΒΡΗ 1991 - 400 04 ΓΟΝΝΟΙ

Η 7η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΜΑΣ... ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Πέρασε ένας και πλέον χρόνος από τότε που γράψαμε για τις αγιογραφίες της Αγίας Παρασκευής. Το θέμα έφτασε ως τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας από τα τοπικά μέσα ραδιοφωνίας και τύπου. Η υπηρεσία ενδιαφέρθηκε και ήρθε εδώ ο Προϊστάμενος για να δει τι πρέπει να γίνει. Και είπε, ότι την άνοιξη του 1990 θα ερχόταν συνεργείο για εργασίες συντήρησης στο χώρο της Αγίας Πα-

ρασκευής. Όμως συνεργείο δε φάνηκε και αναγκαστήκαμε να επικοινωνήσουμε εμείς με τον Προϊστάμενο της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λάρισας τον περασμένο Αύγουστο. Την πρώτη φορά έλειπε, τη δεύτερη που μιλήσαμε μαζί του μας είπε: «Μόλις γυρίσουν από τις άδειες οι υπάλληλοι θα έρθουμε στην Καλλιπεύκη».

Αλλά ακόμα δυστυχώς περιμένουμε. Αλλά ρωτούμε τον Προϊστάμενο κ. Δερηζιώτη: Μήπως κ. Προϊστάμενε δεν τελείωσαν ακόμα οι καλοκαιρινές άδειες του προσωπικού σας; Γιατί αυτή η αδιαφορία; Και αν πράγματι δεν μας «γράψατε κανονικά», τότε πότε θα έρθετε; Αναμένουμε απάντηση.



Ο τέως Πρόεδρος Θωμάς Καραμπατής (αριστερά) παραδίδει τα κλειδιά στο νέο Πρόεδρο (δεξιά) Κούσιο Αναστάσιο και δίνει τόπο στα νιάτα, κάτω από το βλέμμα των υπολοίπων συμβούλων και μέσα σε συγκίνηση

Ανέλαβε καθήκοντα το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο

Την Πρωτοχρονιά ανέλαβε τα καθήκοντά του το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο ως γνωστό αποτελείται από νέους ανθρώπους και οι οποίοι πρώτη φορά εμπλέκονται στα κοινά.

Η νέα κοινοτική αρχή το πρωί της Πρωτοχρονιάς παρακολούθησε τη θεία λειτουργία και τη

δοξολογία για το νέο έτος και στη συνέχεια στο κοινοτικό κατάστημα ακολούθησε η παράδοση και η παραλαβή από τους Προέδρους Θωμά Καραμπατή που αποχώρησε και από το νέο Πρόεδρο Κούσιο Αναστάσιο, παρουσία των υπολοίπων μελών και του Γραμματέα Λευτέρη Μπουρονίκου.

Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 1991 συνεδρίασε το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο και έκανε κατανομή αξιωμάτων, τα οποία έχουν ως εξής:
Πρόεδρος: Κούσιος Αναστάσιος του Δημητρίου.
Αντιπρόεδρος: Τσιαπλής Αθανάσιος του Κων/νου
Σύμβουλος: Παπαϊωάννου Απόστολος του Δημητρίου.
Σύμβουλος: Παπαδόνας Ιωάννης του Κων/νου.
Σύμβουλος: Σαλαμπάσης Αστέριος του Ευαγγέλου
Επίσης από το συνδυασμό που ήρθε δεύτερος, θα συμμετέχουν οι:
Γκαζγκάνης Ευάγγελος του Δημητρίου και Καραμπατής Ιωάννης του Αποστόλου, ως Σύμβουλοι.

Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι ο μεγαλύτερος σύμβουλος είναι ο Στέργιος Σαλαμπάσης, που είναι 52 ετών. Ο Πρόεδρος είναι 32 ετών, ο αντιπρόεδρος 30 ετών, ο Παπαϊωάννου Απόστολος 33 ετών, ο Γκαζγκάνης Ευάγγελος 39 ετών, ο



Συγκινητικές στιγμές ζήσαμε στο κοινοτικό κατάστημα την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Από αριστερά: Ο τέως σύμβουλος Θωμάς Αντωνίου, Βαγγέλης Γκαζγκάνης, ο τέως Πρόεδρος Θωμάς Καραμπατής, Τσιαπλής Αθανάσιος, ο νυν Πρόεδρος Κούσιος Αναστάσιος, ο γραμματέας Μπουρονίκος Λεφτέρης, Σαλαμπάσης Αστέριος και Παπαδόνας Ιωάννης. Απουσίαζαν οι σύμβουλοι Παπαϊωάννου Απόστολος και Καραμπατής Ιωάννης. ΣΙΔΕΡΟΚΕΦΑΛΟΙ ΠΑΙΔΙΑ.

Καραμπατής Ιω. 42 ετών και ο μικρότερος σε ηλικία είναι ο Παπαδόνας Ιωάννης, μόλις 24 ετών. Ο τελευταίος είναι ο μικρότερος κοινοτικός σύμβουλος σε ολόκληρο το Νομό Λάρισας.

Ακόμη πρέπει να πούμε, ότι η Προεδρία θα μοιραστεί στα δύο. Δύο χρόνια θα έχει το αξίωμα του Προέδρου ο Κούσιος Αναστάσιος και τα επόμενα δύο ο

Παπαϊωάννου Αποστόλης.

Στο νέο Κοινοτικό Συμβούλιο ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία. Σα νέοι άνθρωποι που είναι, είμαστε βέβαιοι ότι θα εργαστούν με ζήλο για την πρόοδο του χωριού μας.

Το μεράκι σίγουρα το έχουν. Όμως η δική μας ευθύνη είναι εξίσου ίση με αυτή του κοινοτικού συμβουλίου, διότι πολλές Συνέχεια στην 3η σελίδα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΙΩΤΕΣ, Σας κάνουμε γνωστό ότι την Κυριακή 17 Μαρτίου 1991 γίνεται σ' όλη την Ελλάδα η απογραφή του πληθυσμού, που έχει καθιερωθεί να γίνεται κάθε 10 χρόνια.

Η σημασία της απογραφής είναι μεγάλη και ιδιαίτερα για τα χωριά μας. Και είναι μεγάλη σημασία, διότι το χωριό εισπράττει τόσο περισσότερα χρήματα, από το κράτος, όσο περισσότερο πληθυσμό απογράφει.

Γι' αυτό η παρουσία όλων μας εκείνη την ημέρα στην Καλλιπεύκη είναι μεγάλη. Όσοι από σας δεν έχετε σταθερή κατοικία ή περνάτε τον περισσότερο χρόνο στο χωριό, πρέπει να εγγραφείτε στην Καλλιπεύκη. Ο καθένας από μας απογραφόμενος στο χωριό μας, να ξέρει ότι φέρνει και περισσότερο χρήμα στο χωριό. Αν αυτό είναι συμφέρον για το χωριό σου, τότε μην ξεχνάς. Στις 17 Μαρτίου δώσε το παρόν σου στην Καλλιπεύκη.

Το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο εύχεται σ' όλους τους Καλλιπευκιώτες περισσότερη ΠΡΟΚΟΠΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 1991



Ο Μορφωτικός Σύλλογος εύχεται στους απανταχού Καλλιπευκιώτες και φίλους για το νέο έτος 1991 ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΚΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ



Τα ημερολόγια του Συλλόγου

★ Ήδη τα ημερολόγια του συλλόγου μας κυκλοφόρησαν.

Επειδή υπάρχουν πολλοί ακόμη που δεν το έχουν πάρει, μπορούν να το προμηθευτούν:

- Στη Λάρισα από το κατάστημα δίσκων του Καλούση Θανάση, οδός Ολύμπου, κοντά στα πρακτορεία, τηλ. 257.493.

- Στην Κατερίνη από το κατάστημα του Μπούτσικα Θωμά.

- Στην Καλλιπεύκη από τον υπεύθυνο Μασούρα Γιάννη (Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου) τηλ. 96212 ή 96211.

Η τιμή του ημερολογίου τιμάται 300 δραχμές στη Λεπτοκαρυά στο πρατήριο Γιάννη Πατούλια.

Η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Ο Μορφωτικός μας σύλλογος, σας υπενθυμίζει ότι στις 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο βράδυ) διοργανώνει την ετήσια χοροεσπερίδα του στο οικογενειακό κέντρο «ΡΟΤΟΝΤΑ», που βρίσκεται κοντά στη Γιάννουλη.

Θα υπάρχει ορχήστρα με δημοτική και λαϊκή μουσική και πολλά - πολλά καλά δώρα.

Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

— Ο Κατσιούλης Κων/νος του Αστερίου με την Πράττου Μαρία από τη Λάρισα.
— Η Παρασκευή Δημ. Κανελλιά με τον Ιωαννίδη Κων/νο από την Τραπεζούντα Κατερίνης.

ΓΑΜΟΙ

— Ο Τσιρέβελος Αστερίος του Δημητρίου με την Ντίνα Μπουρονίκου του Ανδρέα.
— Ο Καρπούζας Ιωάννης του Ανδρέα με την Γκαζγκάνη Κατερίνα του Ιωάννου.
— Ο Παπαϊωάννου Χρίστος του Δημητρίου με την Γκαντάκη Δήμητρα του Θωμά.
— Η Γκαθούτσικου Παγώνα του Ιω. με τον Καραδούκα Αθανάσιο από τους Γόννους.
— Η Παπαστεργίου Αγγελική του Ιωάννου με τον Γεωργαντζά Στέλιο από το Βρυότοπο.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

— Σταματή Ιω. Τσακάλη — Μωυσιδής Γιώργος, 2ο παιδί κορίτσι.
— Κατερίνα Δημ. Μανωλούλη — Σάββας Κυριαζίδης, 1ο παιδί κορίτσι.
— Βασιλική Ιω. Κανελλιά — Γεώργιος Φωτόπουλος, 2ο παιδί κορίτσι.
— Ευαγγελία Γεωργ. Μανωλούλη — Νέστωρ Αξιώτης, 2ο παιδί κορίτσι.
— Αναστασία Ζαφείρη Μανωλούλη — Γεώργιος Στριμμένος, 1ο παιδί αγόρι.
— Κάμελια Ηλία Μανωλούλη του Ζαφ. γέννησε το 1ο παιδί κορίτσι.
— Γκουντουβά Πόπη του Αποστ. — Χρίστος Χριστιανίδης, το 1ο παιδί αγόρι.

ΘΑΝΑΤΟΙ

Η Οικονόμου Σταματή του Χρίστου, το γένος Κάγκουρα, ετών 85.

Οικονομικές ενισχύσεις ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Τσολάκης Ιωάννης του Δημ., Αυστραλία	20.000
Καλούσης Αθανάσιος	10.000
Καρθάνης Αθανάσιος του Απ., Καναδάς	δολάρια 50
Καστώρας Απόστολος του Αναστασίου, Λάρισα	1.000
Μανωλούλης Θωμάς, Καναδάς	δολάρια 25
Βαρσάμης Ανδρέας, Λάρισα	2.000
Γκουρμπάλης Βασίλειος, Γερμανία	μάρκα 50
Μούργκας Κων/νος, Γερμανία	μάρκα 50
Γεροστεργίος Κων/νος του Χρίστ., Περίσταση Κατερίνης	10.000
Φωτόπουλος Σωτήριος, Γερμανία	10.000
Μαντάς Ιωάννης του Αποστ., Αυστραλία	δολάρια 40
Δούμας Μιχαήλ (ιατρός), Καλλιπεύκη	7.000
Δασικός Συνεταιρισμός Καλλιπεύκης	5.000
Ζαφείρης Ζαφείρης του Θωμά, Καλλιπεύκη	5.000
Εκκλησιαστική Επιτροπή Καλλιπεύκης	5.000
Τσιρέβελος Γεώργιος, Λάρισα	1.000
Παπαδημητρίου Ζαφείρης, Λεπτοκαρυά	1.000
Τσούκας Γεώργιος, Λάρισα	5.000
Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλλιπεύκης	5.000
Σιώκος Ευάγγελος, Καλλιπεύκη	1.000
Μιχαντάς Αθανάσιος του Κων., Κατερίνη	2.000
Οικονόμου Αντώνιος, Λάρισα	5.000

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Καφετέρια — Σνακ-Μπαρ
Καλλιπεύκη — Λάρισας
ΤΗΛ. (0495) 96282

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΝΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ — ΤΗΛ. (0495) 96228
Παραγγελίες και διά τηλεφώνου



ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΘΟΝΙΑ ΜΕ ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΓΙΟΡΤΕΣ και Γιορτές

Αγαπητοί μου αναγνώστες, μέχρι πριν λίγων ετών γνωρίζαμε μόνο τις γιορτές των Αγίων. Τις οποίες οι παλαιότεροι τηρούσαν με θρησκευτική ευλάβεια. Εκκλησιάζονταν, έκαναν βίζιτες, συζητούσαν και προβληματιζόνταν πάνω στα καθημερινά προβλήματα.

Με μεγάλη σοφία ήταν θαμμένες στο ημερολόγιο. Βαμμένες οι περισσότερες από τον Αη-Δημήτρη μέχρι τον Αη-Γιώργη. Το χειμώνα όταν δεν υπήρχαν εξωτερικές δουλειές, που έσπαζαν τη ρουτίνα με γλέντια, επισκέψεις κλπ.

Σήμερα όλες αυτές οι γιορτές τείνουν να χάσουν το νόημά τους. Η πόλη, το εργοστάσιο, το στρες, η ανήθικη παραπληροφόρηση κλπ., μας έχουν κάνει να στρέψουμε αλλού την προσοχή μας.

Όμως το θέμα μας δεν είναι αυτές οι απλές και γραφικές γιορτές. Το θέμα μας είναι οι άλλες γιορτές. Αυτές τις ημέρες της Γυναίκας, της παγκόσμιας ημέρας του Παιδιού, της Μητέρας, του Πατέρα, των Ερωτευμένων, της Ειρήνης, της Δασοπονίας, του Περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ., κλπ.

Μέχρι τώρα γιορτάζαμε γιορτές κατά τις οποίες τιμούσαμε κάποιον άγιο ή κάποιο εθνικό γεγονός. Δηλαδή πρόσωπα και γεγονότα που πέρασαν και με τη γιορτή τα φέρνουμε στη μνήμη μας.

Οι παραπάνω όμως γιορτές προς τι; Προς τι λοιπόν η «Ημέρα της Γυναίκας», όταν η γυναίκα καταπιέζεται κάθε μέρα ανά τον κόσμο; Όταν γίνεται εμπόριο σαρκός, όταν τα μπαρ είναι κατάμεστα από πόρνες; Γιατί οι γυναίκες οι ίδιες δεν αντιστέκονται σ' όλα αυτά, αλλά πωλούν το σώμα τους τόσο χυδαία; Τότε γιατί γιορτάζουν αυτή την ημέρα; Για να ξεφαντώνουν και μόνο, χωρίς καν ποτέ να προβληματίζονται;

Προς τι η γιορτή «της μητέρας» όταν πολλές μητέρες ιδιαίτερα, στις φτωχές χώρες βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν από την πείνα και την αρρώστια; Μία μέρα το χρόνο πρέπει να τιμούμε τη μάνα ή κάθε μέρα; Η μητέρα χρειάζεται φροντίδα από το κράτος. Θέλει άδειες, επιδόματα για να ξεφύγει από το ένα ή δύο παιδιά. Θέλει το σεβασμό απ' όλους μας κάθε μέρα. Είναι το ιερότερο πρόσωπο.

Γιατί έχουμε τη γιορτή του παιδιού; Για να το θυμόμαστε μόνο μια φορά το χρόνο; Τις άλλες μέρες πού είμαστε; Αυτοί που καθιέρωσαν αυτή τη γιορτή, γιατί δεν προσπαθούν να σταματήσουν την πείνα και την εξαθλίωση, όταν βουνά από τυριά και βούτυρα είναι μαζεμένα στις απο-

θήκες των πλουσίων; Απεναντίας, γιατί στέλνουν τα όπλα για να σκοτώνουν παιδιά; (Λίβανος, Παλαιστίνη, Αφρική κλπ.)

Καθιέρωσαν βέβαια και τις γιορτές του δάσους, του περιβάλλοντος, των δικαιωμάτων, της ειρήνης κλπ.

Να θυμόμαστε μια φορά το χρόνο την Ειρήνη, το δάσος, το περιβάλλον, τα δικαιώματα κλπ.

Μα υπάρχουν πολυτιμότερα αγαθά απ' αυτά; Είναι δυνατό να τα τιμούμε μια μέρα το χρόνο και όλες τις άλλες να τα σκοτώνουμε σε μόνιμη βάση; Να καίμε συνέχεια τα δάση για συμφέροντα, να ρυπαίνουμε το περιβάλλον ασύστολα, να κοπτόμαστε για τα ανθρωπίνια δικαιώματα και να τα καταπατούμε κάθε μέρα στην Κύπρο, στην Παλαιστίνη κλπ. Για ποια δικαιώματα μας μιλούν οι αλήτες του κόσμου, όταν αφήνουν τα αφρικανάκια να πεθαίνουν; Τους Παλαιστίνιους, να σφάζονται;

Όσο για τη γιορτή της Ειρήνης τι να πούμε; Το ότι αγωνίζονται όλοι και ιδιαίτερα οι Εθναοαμερικάνοι να την πνίξουν, αυτό τα λέει όλα.

Μετά απ' όλα αυτά, για ποια άραγε αξία αυτών των γιορτών να μιλάμε; Είναι δυνατόν αυτά τα αγαθά να τα γιορτάζουμε μια φορά το χρόνο, όταν καθημερινά πρέπει να αγωνιζόμαστε γι' αυτά; Εκτός βέβαια αν και αυτές οι γιορτές είναι εις ανάμνησιν όπως οι εθνικές και των αγίων.

Πολύ φοβάμαι, ότι σε λίγα χρόνια πράγματι οι γιορτές αυτές θα είναι όπως οι άλλες. Εις ανάμνησιν. Διότι δεν θα υπάρχουν δάση, δεν θα υπάρχει περιβάλλον, δεν θα υπάρχουν παιδιά (κρίση του Κόλπου). Δεν θα υπάρχει τίποτε.

Μήπως όμως φίλοι μου, αυτές οι γιορτές εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς που εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε;

Μήπως χρειάζονται οι γιορτές της μητέρας του πατέρα ή του Αγίου Βαλεντίνου για τη θιομηχανία των λουλουδιών, για να οικονομήσουν μερικοί;

Μήπως αποβλέπουν στην ισοπέδωση των ηθών και των εθίμων κάθε λαού; Μήπως στην κατάρρευση των αξιών;

Μήπως στην καταπολέμηση της εκκλησίας; Πολλά είναι τα μήπως. Και όλα αυτά συμβαίνουν σ' όλο τον κόσμο.

Πράγματα παράξενα. Πού όμως οδηγούν στην απάθεια, στην απομόνωση, στο άγχος όλη την ανθρωπότητα. Μία ανθρωπότητα που κυβερνιέται από αάρατα κέντρα, μάλλον εθναοαμερικάνικα, που τελικά θα υποταχτεί σ' αυτά, αφού πλέον δεν θα υπάρχουν αξίες, ήθη και έθιμα. Δεν θα υπάρχουν αντιστάσεις.

12-12-1990

ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗΣ

ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Κων/νος Γεροστεργίος (Παληκαράς) που διαμένει στην Κατερίνη προσέφερε 50.100 δραχ. στην εκκλησία και ε' δικά για την αποπεράτωση του ιερού ναού του Προφήτη Ηλία, στη μνήμη του πατέρα του Χρίστου και της αδελφής του Παρασκευής.



ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ —
ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α'
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ

Γιάννης Τριαντ. Οικονόμου
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 56
ΤΗΛΕΦ. (041) 230313 — ΛΑΡΙΣΑ

ΔΑΠΕΔΑ —
ΜΟΚΕΤΕΣ —
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 8 — ΛΑΡΙΣΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Δημοτικό Σχολείο Καλλιπεύκης ευχαριστεί το Μορφωτικό Σύλλογο για τα Χριστουγεννιάτικα δώρα, που πρόσφερε στα παιδιά του σχολείου μας.

ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΕΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ — ΠΟΡΤΕΣ — ΕΠΙΠΛΑ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ. (0495) 96279 — ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ-ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΛΕΙΑΣ
Αφοί Δημ. Γκαζγκάνη
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΥΛΕΙΑ
= ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ =
ΤΗΛ. (0495) 96262 — ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ

Η χοροεσπερίδα μας



Παραμονές Πρωτοχρονιάς, ο Μορφωτικός μας Σύλλογος, διοργάνωσε χοροεσπερίδα στην καφετέρια Οικονόμου. Παραβρέθηκε πολύς κόσμος και γλέντησε μέχρι αργά τη νύχτα. Υπήρχαν άφθονα και καλά δώρα ίσως σε αυτό οφείλεται και η πολύ γρήγορη διάθεση των λαχείων που πουλήθηκαν τόσο γρήγορα που πιστεύουμε και άλλα τόσα να είχαμε, θα τα εσδεύαμε.

Οι υπέρ τυχεροί αυτής της βραδιάς ήταν οι Ντάσιου Βούλα του Γεωργίου μαθήτρια Λυκείου που κέρδισε μια τηλεόραση και ο Θανάσης Τσιαπλές που κέρδισε στέρεο μαγνητόφωνο και ένα αρνί.

Κλείνοντας, ο Σύλλογός μας ευχαριστεί όλους όσους προσέφεραν για τη χοροεσπερίδα δώρα και ιδίως τους Καλλιπευκιώτες, που εντελώς μόνοι τους μάς φωνάξαν για να μάς προσφέρουν δώρα. Με αυτό δείχνουν την αγάπη που περιβάλλουν το Σύλλογό μας.

ΓΑΜΟΙ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΙΩΤΩΝ



Ο Χρίστος Παπαϊωάννου και η Δήμητρα Γκαντάκη τέλεσαν το μυστήριο του γάμου στην Καλλιπεύκη. Ο πολύ κακός καιρός δεν επέτρεψε να παρθεί η προίκα με άλογα.



Ο Καρπούζας Ιωάννης και η Γκαζγκάνη Αικατερίνη κατά την τέλεση του Μυστηρίου του γάμου στο χωριό της νύφης, Βρυότοπο



Οι οικογένειες Δημ. Παπαϊωάννου και Θωμά Γκαντάκη

Πολλοί γάμοι έγιναν το περασμένο δίμηνο.

— Στην Καλλιπεύκη έγινε ο γάμος του Χρίστου Παπατόλιου. Ενώ οι άλλοι στη Λάρισα και σε διάφορα άλλα χωριά.

Σ' όλους όσους παντρεύτηκαν, ευχόμαστε να ζήσουν και να στερηθούν.

Επίσης, σας κάνουμε γνωστό για μια άλλη φορά, ότι όσοι θέλετε να δημοσιεύσουμε τους γάμους, τους αρραβώνες ή τις βαφτίσεις στην εφημερίδα μας, να μας ενημερώνετε και να μας στέλνετε φωτογραφίες.

TRICOTSIL

Βιοτεχνία πλεκτών και μπλουτζίν

Διονύσιος Α. Τσιλιμένης

Βιοτεχνία: Καζαντζή 45, Νεάπολη

Κατάστημα: Καλλιάρχου 14

ΛΑΡΙΣΑ

Ανέλαβε καθήκοντα το νέο Συμβούλιο



Ο κοινοτικός σύμβουλος Παπαϊωάννου Αποστόλης



Ο νέος Πρόεδρος υπογράφει την «παραλαβή του χωριού»

= Συνέχεια από την 1η σελίδα = επιτυχίες του θα εξαρτηθούν από μας τους ίδιους.

Χρειάζονται τα νέα παιδιά τη συμπαράστασή μας και τη βοήθεια, ούτως ώστε να τους δώσουμε το θάρρος και το κουράγιο να φέρουν σε αίσιο πέρας το βαρύ έργο που ανέλαβαν. Δεν δικαιούμαστε να κόψουμε τα φτερά από τα νέα αυτά παιδιά. Αν αυτό συμβεί, τότε οι ίδιοι θάβουμε τις ελπίδες για το μέλλον του χωριού μας.

Ο κοινοτικός σύμβουλος Καραμαπτής Ιωάννης



ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Όταν κλείνει ...ένα σχολείο

Μέχρι τώρα λέγαμε, ό,τι όταν ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή. Στη σημερινή εποχή, που τα πάντα χάνουν την αξία τους και το νόημά τους, μπορούμε να λέμε με σιγουριά: «όπου κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει και μια νέα φυλακή».

Και πραγματικά φίλοι μας, έτσι είναι. Δεν είδατε τι γίνεται με τους φυλακισμένους; Οι φυλακές παραγέμισαν και δε χωρούν τους φυλακισμένους. Έτσι το κράτος μας δεν σταματάει να φτιάχνει νέες φυλακές ή σωφρονιστήρια αλλιώς.

Γιατί όμως όλα αυτά; Γιατί όπου κλείνει ένα σχολείο ανοίγει μια νέα φυλακή; Απλό το πράγμα. Το κράτος μας κατόρθωσε, με την πολιτική που έκανε χρόνια τώρα, να ερημώσει τα χωριά μας, κι αφού ερημώσαν τα χωριά μας, άρχισαν να κλείνουν και τα σχολεία μας. Κι αφού μαζεύτηκαν όλοι στις μεγαλουπόλεις, άρχισαν να μη χωράνε. Να μη μπορούν να συνεννοηθούν, να κλέβουν.

Αποτέλεσμα, αυτό που βλέπουμε όλοι μας. Να χτίζονται καινούριες φυλακές. Κι αντί τα χρήματα να επενδύονται στα σχολεία, επενδύονται για φυλακές. Αυτό θα πει κατάντια ελληνικού κράτους.

Και μια και μιλάμε για σχολεία, διαβάστε και τούτο. Στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιπεύκης φέτος πηγαίνουν μόνο 13 παιδιά. Και το περίεργο; Για πρώτη φορά στα χρονικά του σχολείου μας, δεν υπάρχουν οι τάξεις Δευτέρα και Έκτη.

★ «Γέρε χρόνε φύγε τώρα... ήρθε ο νέος με τα δώρα...»

Έτσι αρχίζει κάποιο πρωτοχρονιάτικο τραγούδι. Ο γέρος χρόνος λοιπόν, έφυγε και μας φόρτωσε όλους από ένα χρόνο ακόμα στην πλάτη. Ένας χρόνος δύσκολος από πολλές απόψεις. Από ανεργία και απολύσεις, από πολλές απεργίες, από τρομακτικές αυξήσεις, από χιλιάδες πρόσφυγες, από αγωνία, από τρόμο του Κόλπου, από εξεγέρσεις μαθητών και ένα σωρό άλλα.

Τώρα όμως μπήκαμε στο 1991. Και το ποδαρικό του ήταν άσχημο, αφού μας έφερε ό,τι είχε ο παλιός και περιμένουμε χειρότερα. Όλοι μας κάναμε τις ευχές να έχουμε υγεία και να επικρατήσει ειρήνη. Όμως το φάντασμα του πολέμου πλανάται πάνω απ' όλο τον κόσμο. Άραγε θα γίνει πόλεμος ή όχι; Και πού θα οδηγήσουν όλα αυτά;

Δηλαδή η πείνα, η ακρίβεια, η ανεργία, η προσφυγιά, και τόσα άλλα; Άραγε μόνο οι Αμερικάνοι φτάνει και ο Σαντάμ, ή και όλα τ' άλλα μαζί. Μήπως την κρίση στον Κόλπο φτιαχτεί ή όχι, την φέρνουν και τα παραπάνω; Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. (4-1-91).

★ ΤΑ ΧΩΡΙΑΝΑ ΤΑ ΓΙΔΙΑ

Πριν μερικά χρόνια (4-5) όλοι βλέπαμε ένα κοπάδι από γίδια και λέγαμε ότι είναι τα χωρια-

νά. Σήμερα τέτοιο κοπάδι δεν υπάρχει.

Επειδή όλοι μας κρατάμε στο σπίτι δύο και τρεις κατσίκες και τις ταίζουμε, μήπως πρέπει να το ξανασκεφτούμε και να ξαναφτιάξουμε αυτό το κοπάδι;

Δεν είναι καλύτερα να βρούμε έναν τσοπάνη και να θγάλουμε τα γίδια μας έξω; Αν γίνει αυτό θα είναι πολύ καλό. Διότι και τσίσμα γλιτώνουμε και τα ζώα περισσότερη υγεία έχουν.

Εμείς πιστεύουμε και ο τσοπάνης να βρεθεί και παραπάνω από 150 με 200 γίδια.

★ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ

Παρακολουθήσαμε ειδήσεις στην κρατική τηλεόραση τις γιορτές και να τι διαπιστώσαμε.

30 Ιανουαρίου μισή ώρα ειδήσεις. Από τη μισή ώρα τα 25 λεπτά ήταν αφιερωμένα στις εξωτερικές ειδήσεις. Τα πέντε λεπτά αφιερώθηκαν στις ανακοινώσεις του Κυβερνητικού ψ... και στις ανακοινώσεις των αντίστοιχων ψ... της αντιπολίτευσης.

31 Ιανουαρίου, μισή ώρα ειδήσεις. 25 λεπτά κράτησαν τα κάλαντα για τα μεγάλα κεφάλια και 5 λεπτά εξωτερικά νέα.

Με λίγα λόγια, τα κρατικά κανάλια δε βλέπονται.

Ό,τι γίνονταν εξακολουθεί να γίνεται.

Αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης έφτασε στο υψηλότερο σημείο. Κάτι τέτοια βλέπουν οι Βορειοηπειρώτες και έρχονται εδώ, ενώ εμείς βάζουμε Χριστοδουλόπουλο και ακούμε. «Όλα πάνε καλά και δεν έχω ανάγκη κανέναν».

★ ΟΙ ΒΡΥΣΣΕΣ ΕΦΕΡΑΝ ΝΕΡΟ

Μετά από χρόνια ανομβρίας οι βρύσες ξανάφεραν νερό. Σ' αυτό συνετέλεσαν οι πολλές βροχές του Δεκέμβρη και το χιόνι που έπεσε τα Χριστούγεννα και μάλιστα έλιωσε. Ήταν πραγματική «ευλογία Θεού».

Έτσι, οι βρύσες στη Νταμίλη και στα Ντιρλιώτικα ξανάφεραν νερό, ενώ οι άλλες έφεραν περισσότερο. Μόνο η βρύση στην Αγία Τριάδα δεν έφερε ακόμα.

★ ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ!

Στο ρέμα, που πρόσφατα σκεπάστηκε, υπήρξε η ατυχία σε μερικά μέρη μεταξύ υπονόμων και εδάφους να υπάρχουν κενά. Όμως οι πανούργοι οι Καλλιπευκιώτες όλα τα σκέπτονται. Σου λένε, γιατί να μη βουλώσουν αυτά τα κενά; Δεν είναι σωστό να είναι αμπαζώτα. Και έτσι αποφάσισαν να τα μπαζώσουν. Και επειδή βαριούνται να πετάξουν την κοπριά στο χωράφι, την πετούν και σκεπάζουν τα κενά. Έτσι και τις τρύπες κλείνουν και την κοπριά ξεφορτώνονται.

Όμως ας σοβαρευτούμε λίγο. Ας πάψουμε επιτέλους να είμαστε βρωμιάρηδες. Τις λες και συ Κε Α... που φαίνεσαι για καθαρός άνθρωπος, αλλά την κοπριά σου την πετάς στο γεφύρι;

Η νέα κοινοτική αρχή ας ρίξει και καμιά μηνυσούλα. Καλό θα κάνει.

Ο παραδοσιακός Καλλιπευκιώτικος γάμος μέσα από φωτογραφίες



Το πρωί της Κυριακής μετά την εκκλησία γίνονταν το πάρσιμο της προίκας, φορτωμένη πάνω στα άλογα. Μπροστά η ορχήστρα οδηγούσε την πομπή (Γάμος Απ. Γκουντουβά)



Όλοι κρατούσαν και κάτι στο χέρι. Τα περισσότερα όμως έμπαιναν στο άλογο, που εδώ το βλέπουμε φορτωμένο



Τα πολύ βαριά μεταφέρονταν και αυτά από τους ανθρώπους του γαμπρού. Η φωτογραφία μιλάει μόνη της. Με το τραπέζι στο κεφάλι ο μακαρίτης Απ. Καραμπατής (Γάμος Απ. Γκουντουβά στα 1962)



Από το γάμο της Κούλας Μασούρα του Δημ. στα 1973 περίπου πλήθος συγγενών και χωριανών ξεπροβοδούν τη νύφη με συνοδεία οργάνων, ενώ το τραγούδι κυλάει από τα χείλη όλων:

— Πούσουν Περιστερούλα μ' τόσον καιρό χαμένη.
— Ήμουν στα πλάγια έθροσκα και στα θουνά γυρνούσα. Και τώρα το φθινόπωρο κοντά στου Αη-Δημήτρη, ήρθα να μάσω κάστανα με τ' άλλα τα κορίτσια. Κι οι κλέφτες μας αγνάντευαν από ψηλή ραχούλα κλπ.



Αυτός κι αν ήταν γάμος, με το μεγάλο πλήθος συγγενών που συμμετέχει στη χαρά. Όλοι τραγουδούν αφού έχουν το στόμα ανοιχτό: Πανάθεμα τα Γιάννινα με τα στενά σοκάκια. Και παραθύρια με γυαλιά και μέσα μαύρα μάτια κλπ.

Σε πρώτο πλάνο οι Γκαντάκης Δημ. (μακαρίτης), Γκαζγκάνης Δημ. (μακαρίτης), Γκέτσιος Γεώργιος, Παπαδόνας Απ. (μακαρίτης) και Γκουλιάρης Αθ. (Γάμος Δημ. Μουσουλή και Στεργιανής Αντωνίου)

**Ανέκδοτο
φωτογραφικό
αρχείο
Γιώργου
Σαλαμπάση**

Το αφιέρωμα αυτό φίλοι αναγνώστες γίνεται στον παλιό παραδοσιακό γάμο, τότε που ο γάμος ήταν σημαντικότερο γεγονός στην κοινωνία της Καλλιπεύκης. Τότε που τα τρίτα ξαδέρφια ένοιθαν συγγενείς και δεν περίμεναν το προσκλητήριο για να πάνε στη χαρά. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι θγαλμένες από το 1953 με 54 ως το 1973 περίπου. Ας παρακολουθήσουμε όμως τα γεγονότα μέσα από τις φωτογραφίες.



Από το γάμο του Γιώργου Σαλαμπάση. Ωραία είν' η νύφη μας, ωραία τα προικιά της. Ωραία κι η παρέα της που κάνει τη χαρά της», παίζουν τα όργανα με τον Κώστα Σιώκο και Δημ. Γκάρα

**Επιμέλεια
Παρουσίαση:
ΖΗΣΗΣ ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ**



Μετά τα στέφανα ακολουθούσε ο χορός στην πλατεία και το σεργιάνι ήταν στις δόξες του. Από το γάμο του Απ. Γκουντουβά και της Ελένης Παπαστεργίου. Μπροστά χαρεύει η νύφη και ο κουμπάρος της Γκουγκουλιός Γιώργος



Γάμος γίνονταν και μέσα στο καταχείμωνο. Όλα τα οικιακά σκεύη μεταφέρονταν και αυτά στο νέο σπιτικό (Γάμος Χρίστου Τσολάκη και Ελένης Γκαζγκάνη στα 1954)



Μετά το χορό στην πλατεία η πεθερά υποδεχόταν τα νιόνυμφα στο σπίτι: Έβγα σταυρομάνα, να σταυρώσεις το γιό σου, που σου φέρνει μια περδία. Με το μέλι ζυμωμένη με τη ζάχαρη πλάσμένη. Σε πρώτο πλάνο οι Αστ. Γκουγκουλιός (Τέγας), Γκουντουβάς Αστ., Γκουγκουλιός Δημ. και Κανελλιός Θωμάς



Μετά τα στέφανα ήταν και είναι απαραίτητη μια φωτογραφία μπροστά στην εκκλησία. (Από το γάμο του Αστερίου Θεοδοσίου και της Μαρίας Παπαϊωάννου)



Τα προικιά έφτασαν στο σπίτι. Ο κόσμος ακολουθεί την πομπή κατά πόδι (Γάμος Δημ. Μουσουλή - Στεργιανής Αντωνίου)



Ο χορός στην πλατεία. Μπροστά η Στεργιανή Αντωνίου με το κουμπαριό και τους συγγενείς της



Ο Δημ. Τσολάκης με το βιολί και Αντώνιος Καστόρης σε κάποιο γάμο από τις κόρες του Κων/νου Γκουγκουλιός (Μωραϊτή)



Οι Γκούμας Απ., Λαμπίρης Γιάννης, Μουστάκας Βασ. και Γκουντουβάς Νικ. ποζάρουν μαζί με το άλογο στο γάμο του Δημ. Μουσουλή στα 1963



Οι μακαρίτες Γιάννης Γκουντουβάς και Δημ. Τσολάκης προπορεύονταν με τα όργανα μέσα στα χιόνια (Γάμος Χρίστου Τσολάκη και Ελένης Γκαζγκάνη στα 1954)

ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΟΥΝ ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ

Απ' αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας και σε συνέχειες θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε Καλλιπευκιώτες που προοδεύουν σε διάφορες τέχνες, γράμματα, εμπόριο κλπ. Πράγμα που το κάναμε και παλιότερα.

Αρχή κάνουμε με το Θωμά Μπούτσικα του Αποστόλου που ζει και δημιουργεί στην Κατερίνη.

Ο Θωμάς Μπούτσικας γεννήθηκε στην Καλλιπεύκη το 1945. Έμεινε στο χωριό μέχρι το 1961, όπου τελείωσε το Δημοτικό και βόσκησε ζώα.

Το 1962 σε ηλικία 17 ετών πήγε στο Λιτόχωρο. Εκεί έμαθε την τέχνη του ράφτη μέχρι το 1965 οπότε και πήγε στρατιώτης.

Όταν το 1968 επέστρεψε, εγκαταστάθηκε στην Κατερίνη και δούλεψε ως υπάλληλος - ράφτης. Μετά από ένα χρόνο

Είναι ευκαιρία όλοι οι Καλλιπευκιώτες που προοδεύουν και δημιουργούν να προβληθούν μέσα από την εφημερίδα μας. Διαφημίζονται καλύτερα και οι ίδιοι αλλά και το χωριό μας,



άνοιξε δικό του ραφείο.

Το 1975 η δουλειά του πάει καλά και το απλό ραφείο το κάνει εμποροραφείο.

Σήμερα ο Θωμάς Μπούτσικας κρατάει μεγάλο κατάστημα ανδρικών ρούχων στο κέντρο της Κατερίνης, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 5.

Λειτουργεί ως εμποροβιοτεχνία από το 1982 και απασχολεί πέντε άτομα ως ράφτες.

Να πούμε επίσης ότι ο Θωμάς σήμερα είναι παντρεμένος και έχει ένα αγόρι και ένα κορίτσι, 14 και 16 ετών αντίστοιχα.

Τέλος του ευχόμαστε μεγα-



Ο Θωμάς Μπούτσικας αριστερά με κάποιον πελάτη του μέσα στο μαγαζί στο τμήμα πωλήσεων

λύτερη πρόοδο στη δουλειά του. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει, αφού η πορεία του αυτό έδειξε. Από φτωχό παιδί έφτασε

σήμερα να απασχολεί και προσωπικό. Και όλα αυτά ήρθαν από τη δουλειά και το μεράκι του Θωμά.

Ποιοι και πώς μάς κυβερνούν

Φίλοι αναγνώστες, όλοι μας ζούμε μέσα σε κάποια γεωγραφικά όρια, τα οποία όρια αποτελούν ένα κράτος. Ας πούμε το Ελληνικό. Πολλά χρόνια πέρασαν από την επανάσταση του 1821 οπότε και υπάρχει το σημερινό ελληνικό κράτος.

Εκατομμύρια άνθρωποι πέρασαν απ' αυτόν τον τόπο, ζώντας άλλοι πλούσια και οι περισσότεροι φτωχικά, ανεχόμενοι τις εκάστοτε εξουσίες. Εξουσίες που κάθε μία με τον τρόπο της και με τα μέσα που διέθετε προστάτησε να κυβερνήσει.

Για να δούμε λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί που κυβερνήσαν ή κυβερνούν τον τόπο μας και πώς το κατόρθωναν αυτό.

Κατ' αρχήν πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας μετά την επανάσταση του 1821 ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Από τότε και μέχρι σήμερα κυβερνήσαν αυτόν τον τόπο 93 πρωθυπουργοί (και ο σημερινός μαζί).

Απ' αυτούς σχεδόν οι εξήντα και πλέον κατάγονται από Αθήνα και ιδιαίτερα από την Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Δηλαδή η εξουσία όλα αυτά τα χρόνια είναι στα χέρια των Αθηναίων και ιδιαίτερα των Πελοποννησίων.

Θα μου πει όμως κάποιος τι σημασία έχει αυτό το πράγμα; Σημασία έχει και μάλιστα μεγάλη, όταν διαπιστώνουμε ότι όλα τα μεγάλα έργα γίνονται στη νότια Ελλάδα. Όταν τις περισσότερες δημόσιες θέσεις τις κατέχουν οι νότιοι. Και εμείς είμαστε μόνον να παραγγέλνουμε και να ταϊζουμε αυτούς. Και για να γίνω πιο πιστευτός αναφέρω ένα παράδειγμα.

Όταν το 1981 διορίστηκα ως εκπαιδευτικός στο Γύθειο της Λακωνίας, διαπίστωσα το εξής αξιοπερίεργο. Από τους 100 δασκάλους, που είχε η περιφέρεια, οι 90 ήμασταν από τη Βόρεια Ελλάδα, και μόνο οι 10 Πελοποννήσιοι.

Σε ερώτησή μου γιατί συμβαίνει αυτό, μου απάντησαν: Αφού οι περισσότεροι υπουργοί είναι Πελοποννήσιοι, γιατί να πάμε να σπουδάσουμε δάσκαλοι κλπ., αφού μπορούμε να βολευτούμε άνετα σε Πυροσβεστική, Υπουργεία κλπ.;

Και αφού αυτοί κατέχουν σπουδαιές κρατικές θέσεις, γιατί να ενδιαφερθούν για μάς, λέω εγώ!...

Έτσι λοιπόν, και σήμερα συνεχίζεται αυτό που άρχισε μετά το 1821. Μας κυβερνούν συνέχεια οι οικογένειες των Τσαλδάρηδων, των Παπανδρέου, Κανελλόπουλου, Στεφανόπουλου και πάει λέγοντας. Το πήραν κληρονομικό οι άνθρωποι. Και βέβαια μπορεί τα κόμματα να έχουν διαφορές, αλλά σ' όλα βλέπουμε να πρωταγωνιστούν οι Πελοποννήσιοι π.χ. Σαμαράς Ν.Δ., Γεννηματάς Π.Α.Σ.Ο.Κ. (Καλαματιανό). Και επειδή θα εξαφανίζονταν ο Κύρκος, κόλλησε και αυτός στο Συνασπισμό. Γιατί θα ήταν κρίμα στην αριστερά να μην υπήρχε ένας Πελοποννήσιος (Κύρκος = Κόρινθος).

Τελικά όποιο κόμμα και αν έρθει στην εξουσία, Πελοποννήσιος θα άρχει τον τόπο μας. Και τέλος για να κλείσω μ' αυτό, οι Φατούρος και Κούβελας που δρουν στη Θεσσαλονίκη πως ταιριάζει πάλι να είναι Πελοποννήσιοι; Εγώ πάντως έχω μεγάλες απορίες. Δεν υπάρχει ούτε ένας Μακεδόνας να έχει τα πρωτεία και την αξία για να προωθηθεί;

Πέρα όμως από τα τυπικά ας δούμε και την ουσία. Ας δούμε πώς μας κυβερνούν οι Έλληνες πολιτικοί. Ποιους ψηφίζουμε και γιατί το κάνουμε αυτό.

Ας αρχίσουμε από το δεύτερο. Ψηφίζουμε πολύ λίγους που προέρχονται από τα δικά μας στρώματα και περισσότερους από την πλουτοκρατία.

Τους μεγαλογιατρούς, τους δικηγόρους και τους πολιτικούς μηχανικούς. Αυτοί έχουν το περισσότερο χρήμα και διαφημίζονται περισσότερο. Ψηφίζουμε τους βιομηχάνους και μάλιστα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Διότι και μεν ο Βαρδινιώτης μπορεί να μη βγαίνει βουλευτής, αλλά διαθέτει τεράστια ποσά για να προωθήσει δικούς του ανθρώπους για βουλευτές και ίσως μέσα σ' όλα τα κόμματα.

Έτσι, βλέπουμε οι παραπάνω τάξεις να παίζουν συνέχεια με την εξουσία, να μην πληρώνουν ποτέ φόρους, να νομοθετούν ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και να κυβερνούν «τυραννικά» το λαό φορτώνοντάς του συνέχεια λιτότητα και φορολογίες.

Κι ενώ συμπεριφέρονται σαν «τύραννοι» εμείς συνεχίζουμε να τους υποστηρίζουμε με φανατισμό, και μάλιστα να φτάνουμε στο σημείο να λέμε, καλύτερα να βγει το κόμμα μας παρά να δούμε κάτι καλύτερο. Συνεχίζουμε να βάζουμε την υπογραφή μας για να μας κατακλέβουν, να μας καταπιέζουν, να μας εξευτελίζουν σαν προσωπικότητες.

Πώς το κατορθώνουν όμως να μας κυβερνούν έτσι και εμείς να τους ψηφίζουμε; Υπάρχουν τρόποι. Σπουδάζουν το ψέμα και διαθέτουν τα μέσα αφού έχουν και το χρήμα. Διαθέτουν τα μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι δικά τους. Διαθέτουν τις εφημερίδες και όλα τα έντυπα. Μεταδίδουν και γράφουν ό,τι είναι συμφέρον γι' αυτούς. Μας αποκοιμίζουν με τα όπλα όπως είναι η θρησκεία, τα ναρκωτικά, ο κομματισμός, το ποδόσφαιρο, τα πορνό και χιλιά άλλα ακόμα κόλπα.

Βέβαια η θρησκεία ήταν κάποτε το όπιο του λαού, αλλά όχι και σήμερα. Μπορεί ο χριστιανισμός και η ορθόδοξη θρησκεία μας να είναι η μοναδική σε αλήθειες, αλλά οι άνθρωποι που την υπηρετήσαν (όχι όλοι), εκμεταλλεύτηκαν πολλές φορές την αμάθεια του κόσμου.

Τα πιο σοβαρά όπλα του λαού είναι σήμερα τα ναρκωτικά, που όσο πάνε και εξαπλώνονται, αν και η νομοθεσία γίνεται σκληρότερη. Και εξαπλώνονται γιατί τα προωθούν αυτοί που κρύβονται πίσω από την εξουσία. Και εξουσία είναι το χρήμα. Και όποιος έχει χρήμα ούτε δικάζεται ούτε συλλαμβάνεται.

Με τα ναρκωτικά χτυπούν τη νεολαία, γιατί τη θέλουν να μη μπορεί να σκεφτεί. Γιατί αυτή είναι η δύναμη του λαού.

Είναι το ποδόσφαιρο το μεγάλο όπιο του λαού. Χιλιάδες ώρες βλέπουμε ποδόσφαιρο και όλη την αλητεία των γηπέδων μέσα από τις τηλεοράσεις. Μας θέλουν να απασχολούμαστε με όλα τ' άλλα εκτός από τα δικά μας προβλήματα.

Είναι ο κομματισμός μεγάλο όπιο. Μας φανατίζουν και δεν μπορούμε να δούμε το συμφέρον μας. Τι υποστηρίζουμε όταν ψηφίζουμε κόμμα; Υποστηρίζουμε το κομματίσμο της δύναμής μας.

Μας βομβαρδίζουν καθημερινά με άφθονο πορνό και αηδιαστικές διαφημίσεις. Ανάγεις την τηλεόραση και βλέπεις ή κάποιον ψευταρά πολιτικό να μιλάει, ή πορνοταινίες ή σκοτωμούς και αίματα. Κατάντησε το σπίτι μας με την τηλεόραση ένας μικρός οίκος ανοχής, ένα μικρό σκυλάδικο. Μας δείχνουν κάθε τι που είναι ανήθικο και διαβρωτικό για την προσωπικότητά μας. Και έπεται το ρουσφέτι. Το ρουσφέτι που κάνει τον άνθρωπο σκυληκί. Γιατί χωρίς αυτόν κανένας ψευταράς δε θα επιζούσε σα βουλευτής. Η αξιοκρατία τους φοβίζει όλους.

Όλα αυτά λοιπόν μας κοιμίζουν και δε μας αφή-

νουν να σκεφτούμε τα προβλήματά μας. Να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Και έτσι μας περνούν όποια μέτρα θέλουν και όπως τα θέλουν. Μας φοβούν στις φορολογίες και στη λιτότητα και μεις τσιμουδιά δε βγάζουμε.

Και αν παρ' όλα αυτά ζοριστούμε και ξυπνήσουμε, τότε μας σκέφτονται λίγο. Μας πετάνε κάποιο κόκκαλο όπως τα σκυλιά να κλείσουμε το στόμα μας. Μας δίνουν κάποια αυξησούλα, δηλαδή στάχτη στα μάτια, αλλάζουν κάποιον υπουργό και όλα τελειώνουν.

Αλήθεια φίλοι αναγνώστες, ρωτήσαμε ποτέ να μάθουμε, γιατί οι διάφορες κυβερνήσεις συκοφαντούν τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους δημόσιους υπαλλήλους; Γιατί στρέφουν τους μισούς Έλληνες εναντίον των άλλων μισών; Απλά για να περνούν τα σχέδιά τους.

Είδες ποτέ φίλε αναγνώστη στην τηλεόραση, κάποιον γιατρό να σου μιλάει για τα προβλήματα της υγείας; Είδες ποτέ κάποιον εκπαιδευτικό να σου λέει για τα προβλήματα του παιδιού σου και τη μόρφωσή του; Έμαθες ποτέ γιατί οι δάσκαλοι σπυδαζαν πριν λίγα χρόνια μόνο δύο χρόνια; Γιατί την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν την αφήνουν ελεύθερη; Γιατί δεν μπορείς να αγοράσεις ένα σπίτι; Πολλά γιατί, θα μπορούσε να γράψει κανείς. Όμως και τώρα δεν είναι αργά.

Αν ρωτήσεις και αν διαβάσεις θα μάθεις, ότι πολλά είναι τα προβλήματα των γιατρών. Αν ρωτήσεις θα μάθεις, ότι θέλουν εκπαιδευτικούς αγράμματους, για να βγαίνουν δύο φορές τα παιδιά σου αγράμματα. Θα μάθεις, ότι άλλα είναι τα αιτήματα των εκπαιδευτικών και άλλα νομοσχέδια φέρνουν. Θα μάθεις ότι ο εκπαιδευτικός ή ο γιατρός δεν φέρνουν χρήματα και αυτοί θέλουν να βγάζεις χρήμα και όχι έξυπνους ανθρώπους. Είναι παθητικό για τα έσοδα του κράτους. Θα μάθεις ότι δεν μπορείς να φτιάξεις ένα σπιτάκι, διότι αυτοί που θα νοικιάσουν τα δικά τους;

Θα μάθεις ότι πίσω από τις εφημερίδες κρύβονται μεγάλα συμφέροντα. Εσένα σε θέλουν υποστηρικτή και θύμα συγχρόνως.

Φίλε αναγνώστη, αν δεν ξυπνήσουμε και αφήσουμε τον εαυτό μας να μας τον βομβαρδίζουν καθημερινά με όλα όσα προανέφερα, νάσαι σίγουρος, ότι πάντα θα την πληρώνουμε εμείς. Πάντα ο γεωργός θα παίρνει 10.000 δραχ. σύνταξη, πάντα το παιδί σου θα γλίζει ποδιές για να πιάσει δουλειά. Πάντα θα έχεις «τυράννους» για να σε κυβερνούν. Και να ξέρεις ότι θα περάσουμε πολλές λιτότητες ακόμα, όποια κυβέρνηση και αν έχουμε. Διότι οι μεγάλοι έτσι έκαναν τον κόσμο. Οι λίγοι να κυβερνούν και οι πολλοί να είναι δούλοι. Συνέχεια να χρωστούν. Ρίξε μια ματιά διεθνώς. Τα περισσότερα κράτη είναι καταχρεωμένα στους πλουτοκράτες Εβραίοαμερικάνους. Τα κράτη μας δεν είναι κράτη. Είναι προτεκτοράτα.

Ρώτησε να μάθεις και προβληματίσου. Αν αυτό το κάνεις, μπορείς να ελπίσεις.

Αν σαν πρώτη είδηση στην τηλεόραση ή τις εφημερίδες κάποιο φονικό ή μια ληστεία, δεξίωση, ή στέψη βασιλιά, αν ανέβηκε το χρηματιστήριο ή όχι, αν κάποιος έγινε εκατομμυριούχος, τότε να ανησυχείς. Γιατί σίγουρα σε αποκοιμίζουν και σε αποπροσανατολίζουν. Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Σίγουρα χρειάζεται εγρήγορηση και αγώνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπήρξαν και υπάρχουν σ' αυτόν τον τόπο Έλληνες, πατριώτες που προσπαθήσαν ή προσπαθούν για το καλό αυτού του τόπου. Όμως οι ενάρτεροι εξαφανίζονται αν δεν κάνουν τα θελήματα των «μεγάλων». Έτσι, βλέπουμε συνήθως τα σκυληκία να ανέρχονται στις ψηλότερες δημόσιες θέσεις και τους άξιους να εξαφανίζονται με διάφορους τρόπους. Επίσης από το 1821 και μετά ποτέ η Ελλάδα δεν είχε καλή οικονομία. Πάντα χρωστούσε και θα χρωστάει μέχρι το τέλος του κόσμου.

Ιερόσυλοι - χρυσοθήρες κατέσκαψαν την Αγία Τριάδα

Για τους κυνηγούς χρυσού γράψαμε και άλλη φορά, αλλά ορισμένα έργα και πράξεις μερικών, μας εξαναγκάζουν να γράψουμε και πάλι. Είχαμε γράψει πέρυσι ότι χρυσοθήρες είχαν σκάψει στον Αη-Γιάννη για λίρες και είχαν ξεταφώσει όλη την εκκλησία. Επίσης έσκαψαν πάνω από τη θύση της Αγίας Τριάδας και το περασμένο φθινόπωρο στην πάνω θύση της Πατωμένης και μάλιστα με μηχανήματα.

Όμως οι δραστηριότητες αυτών των χρυσοθήρων - ιερόσυλων δεν σταμάτησαν εδώ. Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα πήγαν και έσκαψαν μέσα στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Έσκαψαν ακριβώς στο κέντρο της εκκλησίας, όπου τα πλακάκια ήταν διαφορετικά και όχι για άλλο λόγο, αλλά να δείχνουν το κέντρο του ναού.

Αφού λοιπόν, δε βρήκαν λίρες, εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι - ζώα δε σέβονται τίποτε και ασελγούν με τα ιερά, δεν σεβάστηκαν ούτε αυτό το ναό. Αφού κατέστρεψαν τα πλακάκια και έβγαλαν ένα σωρό χώματα, έφυγαν χωρίς καν να μπουν στον κόπο να ξαναρίξουν μέσα

τα χώματα.

Και μετά απ' όλα αυτά ρωτούμε: Είναι δυνατόν να άφησαν τις λίρες και μάλιστα σε σας τα κοπρόσκυλα; Αφού κάνετε αυτή την πράξη γιατί δεν τακτοποιήσατε λίγο τα χώματα;

Μάθετε, ότι ο τόπος μας είναι γεμάτος από παλιές σφαίρες και άλλα μέταλλα. Μη σκάβετε, όπου σας οδηγούν τα διάφορα μηχανήματα και τηλεγραφοί.

Και αφού σκάψατε, δε μας είπατε τι βρήκατε. Κάνε παλιό μανάλι ή σφαίρα! Τουλάχιστον, αν είστε από δω κάντε τον κόπο να ξαναβάλτε τα πλακάκια έστω και νύχτα. Για να μάθουμε αν τελικά έσκαψαν τίποτε αγριουρούνα ή δίποδα με κέρατα!!!

Χιονισμένα τα Χριστούγεννα φέτος

Όσοι θρέθηκαν φέτος στην Καλλιπεύκη, γιόρτασαν τα Χριστούγεννα, με το πώς το θέλει η παράδοση. Με χιόνια στο καμπαναριό, τηγανιές, χορό κλπ.

Παραμονή των Χριστουγέννων και το χιόνι είχε φτάσει το μισό μέτρο.

Κόσμος φέτος ήρθε περισσότερο από πέρυσι και η εκκλησία γέμισε από κόσμο.

Η ευτυχία και η χαρά ήταν βέβαια μεγαλύτερη, αφού το χιόνι που έπεσε, έλιωσε όλο και πότισε τη διψασμένη γη.

Την Πρωτοχρονιά πολλοί την έκαναν στο καφενείο αφού είχε χορό, ενώ λίγοι ήταν οι χαρτοπαίχτες.

Και όπως έτσι ευτυχισμένα και ειρηνικά περάσαμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά φέτος, ας ευχηθούμε έτσι να μας έρθουν και οι επόμενες άγιες αυτές ημέρες.

Η γέννηση του Χριστού επιτέλους ας φέρει τη γέννησή του μέσα στις καρδιές μας για να επικρατήσει η ειρήνη σ' όλο τον κόσμο. Και για να γίνει αυτό πρέπει να ειρηνεύσουν πρώτα

οι καρδιές μας.

Όλα από μας εξαρτώνται.

Τέλος με την ευκαιρία των

σορών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ευχόμαστε σ' όλους τους φίλους και Καλλιπευκιώτες, όπου και αν βρίσκονται, υγεία, προκοπή, αγάπη και ειρήνη.

Χριστούγεννα στην Καλλιπεύκη



Το στολισμένο δέντρο στην πλατεία του χωριού μας

Πραγματικά Χριστούγεννα ένιωσε ο καθένας που έτυχε αυτές τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων να βρίσκεται στην Καλλιπεύκη.

Με πρωτοβουλία του ο Μορφωτικός μας Σύλλογος στόλισε το αρκουδοπουρναρο της πλατείας μας και μπροστά από την πλατεία στον κεντρικό δρόμο κρέμασε φωταγωγημένο αστέρι, δεξιά και αριστερά πλαισιώνονταν με λαμπτήρες διαφόρων χρωμάτων.

Τη χάρη και τη λαμπρότητα της γιορταστικής Καλλιπεύκης αυτές τις άγιες μέρες συμπλήρωσε και το πολύ λίγο χιόνι που έπεσε.

Γι' αυτό κύριοι και ιδίως Καλλιπευκιώτες, που για οποιονδήποτε

ποτε λόγο δεν μπορούσατε αυτές τις άγιες μέρες να τις περάσετε στην Καλλιπεύκη, πραγματικά δε νιώσαμε τα Χριστούγεννα όπως οι παραβρισκόμενοι στην Καλλιπεύκη.

Σήμερα η Καλλιπεύκη δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τις μεγάλες πόλεις, απεναντίας οι πόλεις ζηλεύουν την Καλλιπεύκη και τέτοια χωριά σαν την Καλλιπεύκη.

Εδώ σήμερα ακόμη επιβιώνουν τα ήθη και έθιμα και η παράδοση, ενώ μέσα στις μεγάλες πόλεις, έχουν χαθεί.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ

ΟΙ ΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΥΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ

Από την πρώτη του Γενάρη, οι τύχες του χωριού μας βρίσκονται στα χέρια του νέου Κοινοτικού Συμβουλίου. Ενός συμβουλίου που δεν το διακρίνει η πείρα, αφού όλοι τους είναι νεότατοι και για πρώτη φορά συμμετέχουν στα κοινοτικά πράγματα, αλλά το διακρίνει το θάρρος, ο ζήλος και η αγάπη για την Καλλιπεύκη. Είμαστε βέβαιοι, ότι όλοι τους έχουν το σθένος και τη δύναμη να ανταπεξέλθουν στα νέα τους καθήκοντα. Σε μας απομένει να τους δώσουμε κουράγιο και τον παιτούμενο χρόνο, ώστε να προσαρμοστούν και να δουλέψουν απερίσκεπτοι. Απομένει σε μας να τους δείξουμε εμπιστοσύνη, που ίσως θα είναι το μεγαλύτερο όπλο τους για να πολεμήσουν.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αγωνίζονται όλοι μαζί για το χωριό, και δεν θα είναι τα προβλήματα υπόθεση μόνον του Προέδρου, πράγμα που συνέβαινε σε πολλά κοινοτικά συμβούλια, που πέρασαν ως τώρα.

Οι νυν Κοινοτικοί άρχοντες, είναι πραγματικότητα.

Εμείς δεν έχουμε παρά να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο δύσκολο, αλλά ωραίο έργο που ανέλαβαν.

Και η ευχή μας ακολουθεί και τους επτά, διότι πιστεύουμε ότι και η αντιπολίτευση θα είναι εξίσου ενεργητική και συνάμα αρωγός στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το χωριό μας.

Αναλαμβάνοντας το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο, πήρε τη σκυτάλη από την τέως κοινοτική αρχή, που επί οχτώ ολόκληρα χρόνια είχε τις τύχες του χωριού στα χέρια της. Μια κοινοτική αρχή που είχε επισκεφαλής το Θωμά Καραμπατή.

Ο οποίος Θωμάς Καραμπατής, ποτέ μέσα στα οχτώ χρόνια δεν θέλησε, να προβληθεί ο ίδιος μέσα από την εφημερίδα μας. Και τώρα, αν και ο ίδιος δεν το θέλησε, του ζητούμε συγγνώμη και παίρνουμε την πρωτοβουλία να του αφιερώσουμε λίγα λόγια. Τόσο για τον ίδιο, όσο και για το έργο του. Νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε, θα είναι ένα μικρό «ευχαριστώ» για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στον τόπο του, αλλά και προς όλους εμάς τους ίδιους.

Ο Θωμάς Καραμπατής, ανέλαβε την Προεδρία το 1982 και επίσης την κέρδισε στις εκλογές ξανά το 1986. Επί οχτώ ολόκληρα χρόνια ήταν ο άνθρωπος που κατά κύριο λόγο είχε τις τύχες του χωριού στα χέρια του και φυσικά μαζί με τους συνεργάτες του.

Στα οχτώ αυτά χρόνια, πάλεψε σκληρά για να επιλυθούν πολλά προβλήματα του χωριού μας. Και λέμε πάλεψε, διότι στο ελληνικό σύστημα αν ο κάθε Πρόεδρος δεν παλέψει, δεν θα πετύχει πολλά πράγματα.

Επί της Προεδρίας του και συγκεκριμένα την άνοιξη του 1985 είδαμε να διανοίγεται ο δρόμος Καλλιπεύκης - Γόννων, όνειρο δεκαετιών.

Το 1987 περάστηκαν εκατό τηλεφώνια και λύθηκε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα.

Το 1990 είδαμε να έρχεται περισσότερο νερό από τα Χούχλια. Ήδη, ίσως φέτος να αρχίσει και

η κατασκευή νέου Υδραγωγείου.

Το 1990 περάστηκαν οι υδρομετρητές σ' όλα τα σπίτια. Το παραπάνω έργο σίγουρα απάλλαξε το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο από πολλές αμαρτίες.

Επίσης επί της Προεδρίας του Θωμά Καραμπατή κατασκευάστηκαν πολλές νέες ποτίστρες για την εξυπηρέτηση των κοπαδιών.

Έγιναν πολλές τσιμεντοστρώσεις και διάφορα άλλα μικροέργα. Και να μην ξεχνάμε βέβαια τα έργα που έγιναν στο μεγάλο ρέμα από θύση Κατσιούλα μέχρι αγέλη. Ήταν το μεγαλύτερο έργο όχι σε δυσκολία, αλλά σε νοσηρότητα κατοίκων.

Τα μαλώματα και τις κατάρες, ποιος τις ξεχνάει;

Και εδώ βέβαια εκτός από τις προσπάθειες από πλευράς Κοινότητας, πρέπει να τονίσουμε και τη συμβολή του Δασαρχείου Λάρισας.

Όλα αυτά έγιναν χάρη στις προσπάθειες του εκάστοτε κοινοτικού συμβουλίου και ιδιαίτερα του Θωμά Καραμπατή. Και ίσως να γίνονταν περισσότερα, αν ο τέως Πρόεδρος δεν είχε ένα «ελάττωμα». Και το ελάττωμά του ήταν, ότι ήταν άνθρωπος με αισθήματα και υπομονή. Διότι σήμερα αν είσαι άνθρωπος δεν σ' ακούει ούτε το κράτος. Το οποίο κράτος για να πεισθεί, θέλει «βία» και «τσαμπουκά». Με το λόγο δε σ' ακούει.

Ίσως να συμφωνεί και ο Θωμάς, που έζησε από κοντά τον κρατικό μηχανισμό, που για να σου δώσει κάτι, πρέπει να «ταίσει» το μηχανικό, τον προϊστάμενο, το μπουλντοζιέρη και δεν ξέρουμε ποιους άλλους ακόμα.

Βέβαια τα έργα που έγιναν, ο καθένας μπορεί να τα κρίνει όπως θέλει. Όμως ένα δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Ότι ο Θωμάς εκτός από Πρόεδρος ήταν και υπηρέτης. Και όλοι μας τον είδαμε όταν έσπαζε το δίκτυο να σκάβει, να γίνεται υδραυλικός, να μαστορεύει και γενικά να καταγίνεται με οτιδήποτε άλλο, που είχε σχέση με χαμαλικά.

Πάντως το νέο Πρόεδρο με κανένα τρόπο δε θα θέλαμε να τον ειδοίμε χαμάλη. Γι' αυτή τη δουλειά ας πληρωθεί κάποιος άλλος. Τα καθήκοντα του Προέδρου νομίζουμε είναι άλλα.

Εδώ όμως θα κλείσουμε. Αγαπητέ Θωμά Καραμπατή, που δε δέχτηκε ούτε έναν καφέ για κέρασμα, που σου έβριζαν στην πλατεία και σου γελοούσες, που μάζεψες τόσες κατάρες για το ρέμα, που έτρεχες να ανοίξεις δρόμο στη Γκανή και ο μπουλντοζιέρης έτρωγε το αρνί, που ήσουν περισσότερο υπηρέτης, και λιγότερο Πρόεδρος, που ξόδεψες από την τσέπη σου για το χωριό, που ενέπνεες εμπιστοσύνη σ' όλους από τα βάθη της ψυχής μας σ' ευχαριστούμε για την προσφορά σου στο χωριό μας. Και σε ευχόμαστε καλή τύχη στην υπόλοιπη ζωή σου.

Και επειδή σε αναγνώρισαν «εχθροί» και φίλοι γι' αυτό ευχόμαστε να αποτελέσεις παράδειγμα για τα κοινοτικά συμβούλια που θα ακολουθήσουν.

Και για τη θαυμάσια συνεργασία που είχαμε τόσα χρόνια, σαν σύλλογος σ' ευχαριστούμε θερμά.

Σχολική Γιορτή



Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου με τα δώρα στα χέρια

★ Κλείνοντας για διακοπές λόγω των γιορτών των Χριστουγέννων το Δημοτικό Σχολείο μας, έκανε και την καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Σε μια γιορταστική ατμόσφαιρα ακούστηκαν με πολύ γούστο τα ποιήματα και τα σκετσ των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου μας.

Παραβρέθηκε πολύς κόσμος

που πραγματικά κατενθουσιάστηκε από την εκφραστικότητα των μαθητών, που είχαν στην επαγγελία των ποιημάτων και στους ρόλους που επενδύονταν στα σκετσ. Σε αυτά συνέβαλαν οι δύο δασκάλες του Δημοτικού Σχολείου μας.

Τελειώνοντας μοιράστηκαν δώρα στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου που αγοράστηκαν με χρήματα που έδωσε ο Μορφωτικός μας Σύλλογος.



Μια σκηνή από το σκετσ των μαθητών του Δημοτικού μας Σχολείου